

De donkere wolk waarin God was



In Exodus 20:21 staat: 'En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.' Een merkwaardige tekst, want meestal lezen we dat God licht is. Johannes zegt zelfs: 'God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis' (1 Johannes 1:5b). Wat is hier aan de hand?

We ontmoeten het volk Israël op het moment dat het door God met machtige hand bevrijd is uit Egypte. Ze zijn gelegerd aan de voet van de berg Sinai, waar God hun zijn geboden geeft. De berg is gehuld in donderslagen, bliksems, bazuingeschal en rook (**Exodus 20:18**). Het volk reageert met angst op deze verschijning van de Heer en blijft op afstand staan. Zij komen liever niet te dicht bij God, zeker niet nu het zo donker is. Mozes beklimt de berg alleen. Hij laat zich niet afschrikken. Hij weet dat God midden in die duisternis te vinden is.

Duisternis

Met alle zonden, oorlogen en ziekten is duisternis voor niemand onbekend terrein. Ook het volk Israël kan erover meepraten. Ze hadden net de slavernij achter zich gelaten. En later, toen ze werden weggevoerd naar Babel, beleefden ze opnieuw donkere tijden. Maar juist op die momenten ervoeren ze Gods redding. God bracht licht in het duister!

Later, in een tijd dat een groot deel van Israël God had verlaten, werd er een baby geboren: Jezus. Hij kwam binnen in onze duisternis als het licht der wereld. Op het moment dat Hij al onze zonden op zich nam en aan het kruis hing, werd het aardedonker. Maar juist in die donkerheid bracht Gods licht overwinning en moest de duisternis wijken.

Donkere tijden

We hebben van tijd tot tijd allemaal te kampen met donkere tijden, bijvoorbeeld door het verlies van een familielid, ziekte of werkeloosheid. Wat doe je dan? Je moet verder...maar hoe?

Net als in het verhaal over Mozes en het volk Israël blijven veel mensen juist dan op afstand. Ze weten zich geen raad met de duisternis. Ze willen zich er liever niet meer bemoeien.

Gelukkig zijn er ook mensen als Mozes. Mensen die zich niet laten afschrikken, maar die in de duisternis op zoek gaan naar een lichtpuntje, naar God.

De laatste vijand

Helaas zijn er ook mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Zij zoeken de duisternis op en denken op die manier hun zonden voor God te kunnen verbergen. Niet voor niets staat er in het evangelie van Johannes expliciet vermeld dat het donker was toen Judas erop uitging om Jezus te verraden.

Ook Adam en Eva kropen, na gezondigd te hebben, weg in de schaduw van bomen en struiken. Maar God zocht hen op in hun duisternis. Ondanks het oordeel van de dood bood God hun meteen een opening naar het licht. Petrus verloochende Jezus in de duisternis van de nacht. Maar god was erbij en toen Petrus tot berouw kwam, zag Hij Gods licht opnieuw en werd hij een groot apostel.

Onze laatste vijand is de donkere wolk van de dood. Ook in die duisternis brengt Jezus licht. Sterven is een proces waar je alleen doorheen moet. Maar in dat donkere proces is ook weer dat prachtige licht: Jezus. Wie als christen sterft, wordt geen slachtoffer van zijn vijand, de dood, maar ontmoet zijn Vriend, het Leven zelf.

Van donker naar licht

Mozes ging de donkere wolk binnen en kwam terug met Gods Wet. Het openen van dat Woord verspreidt licht, zegt **Psalm 119**. Mozes ontmoette God in de duisternis en kwam in het licht weer naar buiten. God is niet veranderd. David zegt in **Psalm 23:4: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij.'** Je weg kan door een donker dal gaan, maar je hoeft niet te wonen in dat dal. Je kunt er weer uitkomen. En: Jezus is ook in het dal. Je ziet het, je voelt het, je merkt het en je komt tot rust.

Mozes toonde het volk dat hij geen angst had voor de donkere wolk door er binnen te gaan. Eigenlijk geen wonder: hij kende immers de God van het licht. De God van het licht is overwinnaar over de duisternis. God verscheen aan Israël in de donkerheid. Hij verzoende de wereld met zichzelf in de dikke duisternis van Golgota. Zou iemand die zoveel duisternis aankon, niet in staat zijn om ook onze persoonlijke duisternis te verdrijven?

Bron : Opwekking Januari 2018 Blz 27