

Feest van de éénheid



Jezus wilt dat we één zijn in Hem. Als graankorrels samengevoegd in één brood. De Heilige Geest bewerkt de éénheid tussen gelovigen.

Als we samen één zijn, kan God zich heerlijk openbaren in het hele land.

In **Johannes 6:48** zegt Jezus: **Ik ben het brood dat leven geeft.** Paulus schrijft vervolgens: **Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. (1 Korintiërs 10:17 NBV).**

Samen vormen we dus één brood. Jezus is het brood dat leven geeft en één zijn met Hem betekent dat we elke dag eten van dat brood. In **Johannes 6:57** staat: **zo zal wie mij eet, leven door mij.** Tijdens de viering van het Avondmaal beleef ik dus eerst de éénheid met Jezus en beleven we de éénheid met elkaar pas als we in Hem zijn.

Éénheid is in de eerste plaats verticaal en daarna pas horizontaal. Pas als de relatie verticaal – met Jezus – in orde is, kan ik echt één zijn met iemand die ook zijn/haar relatie met Jezus op orde heeft. Dat lezen we in **1 Korintiërs 11:28** waar staat: **Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt.** Je moet dus in de eerste plaats jezelf toetsen en niet de ander.

Hoe worden wij één brood?

In **Johannes 12:24** staat: **als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.** Elk mens is als een graankorrel en als wij willen sterven aan onszelf, ons leven willen geven, dan worden we als graankorrels gemalen en samengevoegd tot één gebakken brood door het vuur van de Heilige Geest.

Wie bewerkt éénheid?

Dat doet de Heilige Geest. Hoe doet de Geest dat? In **Psalms 133:1** lezen wij dat het goed en heerlijk is als broeders bijeen wonen. Vervolgens wordt er gesproken over olie (beeld van de Heilige Geest) die via het hoofd op de baard en kleding van Aäron terechtkomt. Het hoofd van de gemeente is Jezus en van Hem wordt gezegd dat Hij de dooper is met Geest en met vuur (**Matteüs 3:11**).

Vervolgens komt de olie alleen op de baard en de kleding van Aäron. Dus niet op de naakte huid of op ons vlees, zoals de Bijbel dat soms noemt. Daarover lezen we in **Johannes 14:7** dat de wereld (het vlees) de Geest van de waarheid niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. De olie (de Geest) komt alleen op de bekleding. Je kunt dus alleen de volheid van de Geest ontvangen als je met Christus omkleed bent (**Galaten 3:27**).

De Heilige Geest bewerkt éénheid tussen gelovigen en wij moeten als gelovigen die éénheid bewaren. Dat laatste kunnen we alleen door de kracht van de Heilige Geest.

Één zij in die ene

In **Johannes 17:21** zegt Jezus over éénheid: **Laat hen allen één zijn, Vader.**

Maarten Luther vertaalt dat met: **"Laat hen allen in één zijn"**. Pas als we echt allemaal in die Ene willen zijn en van Hem uit willen leven, kunnen we echt één zijn. Zodra je éénheid gaat forceren, kom je tot het aangaan van een compromis. Beide partijen kijken naar hun eigen beleving en belang en God verdwijnt uit het verhaal. Alleen bij totale overgave gebiedt de Heer zijn zegen.

In **Psalms 122** trekken de stammen op naar Jeruzalem. Al die stammen vormen samen één geheel als volk in Jeruzalem. Wat een prachtig beeld! Zouden we met Pinksteren niet allemaal, alle stammen, alle kerken, kunnen optrekken naar de Pinksterconferentie en daar samen laten zien dat we één volk, één gemeente willen vormen? De reden om dat te doen is deze: **om mijn verwanten en mijn vrienden, om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede (Psalm 122:8-9)**. En het goede is 'het huis van de Heer': de gemeente van de levende God, waardoor God zich op een heerlijke wijze wil gaan openbaren in het hele land.

Bron : Opwekking Juni 2018 Blz 25