

Houd je geloof Sprankelend

Onze geestelijke autoriteit is afhankelijk van de manier waarop we wandelen met God. Een dagelijkse relatie met God hebben we nodig én moeten we zorgvuldig onderhouden, want onze geestelijke autoriteit is erop gefundeerd.

'Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. (Efeziërs 4:17-20)

Als je Jezus Christus leert kennen, brengt dat een grote verandering in je leven. Het kan beginnen met een plotselinge verandering op gang. Je gaat inzien dat zaken die je vroeger normaal vond, verkeerd zijn. Jezus wordt een levende werkelijkheid voor je. Hij blijkt geen historische figuur, maar iemand die iets voor jou persoonlijk betekent. Dat heeft effect op je hele leven en al je relaties. Je gaat het oude steeds meer afleggen en andere, nieuwe dingen 'aandoen'. Dat is de 'nieuwe levenswandel'.

Het nieuwe gaat eraf

Iedereen die Jezus en het nieuwe leven met Hem heeft leren kennen, loop op den duur echter het gevaar om dat wat eens zo sprankelend en nieuw was, te verliezen. Langzamerhand kan het 'stoffig' worden. Je gaat toch weer dingen doen die niet stroken met je nieuwe levenswandel, er gaat misschien weer iets mis met je spreken (zoals roddelen) of je leeft niet helemaal zuiver meer.

Blijf dus zorgvuldig omgaan met je woorden en daden, en geef de duivel geen voet aan de grond.

Hoe kan je dat voorkomen? Hoe kun je scherp blijven en je relatie met God fris en sprankelend houden? Door allereerst te beseffen dat de Heilige Geest een persoon is. Het raakt je relatie met God! Jouw leven, inclusief alles wat je doet, denkt en zegt, heeft effect op degene die je geschapen heeft. Je kunt de Heilige Geest die in je woont blij maken, maar ook bedroeven. Blijf dus zorgvuldig omgaan met je woorden en daden, en geef de duivel geen voet aan de grond. *En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Wie u verzegeld bent tegen de dag van de verlossing (Efeziërs 4:30).*

De Heilige Geest overtuigt

Tijdens een seminar dat ik gaf, ontmoette ik een oudere dame die samenwoonde met een vriend. Ze erkende dat dit niet goed was en zei: *"Ik word vanbinnen verscheurd. Ik wil God dienen, maar ik wil die man ook niet loslaten. Wat moet ik doen?"* Ik zei: *"Bid dat je zult weten wat God ervan vind."* De volgende dag gaf ze een getuigenis. *"Gisterenavond vroeg ik de Heilige Geest wat Hij vond van mijn relatie. Er gebeurde iets wonderlijks, ik hoorde de Heilige Geest huilen. Dat heeft me diep geraakt. Nu ben ik er klaar voor om deze relatie te beëindigen en me helemaal toe te wijden aan God."* Zo wil God met ons omgaan: de Heilige Geest die je in je diepste wezen overtuigt, in plaats van dat allerlei mensen je vertellen wat goed of fout is. De Heilige Geest horen huilen, is dat Bijbels? Ja, als de Heilige Geest bedroefd is, dan huilt Hij. Misschien heb je de Heilige Geest nooit letterlijk horen huilen, maar heb je wel een groot verdriet gevoeld vanbinnen bij iets wat je zei of deed. Vraag aan de Heer wat je ermee aan moet.

Aan de andere kant heb je misschien wel eens de vreugde van de Heilige Geest gevoeld als je iets deed waar Hij blij mee was. Zijn vreugde en verdriet kun je in je binnenste ervaren als je gehoorzaam of ongehoorzaam bent aan God, want de Heilige Geest is je leermeester. Hij zal je leiden in alle waarheid.

Is het Hem welgevallig?

Om je geestelijk onderscheid scherp te houden kan je het volgende gebod bidden: *"Heer, laat mij datgene liefhebben wat U liefheeft, en laat me haten wat U haat. Help me om de weg daarin te vinden"*. Als je dit gebod regelmatig bidt, zul je veranderen. Dingen die je een tijd geleden nog niet interessant vond, gaan je plotseling boeien. Dingen waar je moeilijk mee kon breken, verliezen juist hun aantrekkingskracht.

De Bijbel zegt dat we moeten toetsen wat de Here welgevallig (aangenaam of gewenst is. Als je naar een tv-programma zit te kijken en Jezus zou binnenkomen, zou je dan de tv aan laten en Hem laten meekijken?

Of zou je de tv onmiddellijk uitzetten? Mag Jezus meekijken over je schouder als je surft op het internet? Dat is een goede maatstaf. Heel veel dingen die jij leuk vindt, vindt Hij ook leuk. Maar toets het, is het Hem welgevallig?

Begin samen met god aan je dag: "Heer, help!" Wandelen in de Geest betekent op Hem afgestemd zijn.

Begin samen met god aan je dag. *"Heer, help! Geef hulp en wijsheid bij het opvoeden van mijn kinderen. Hoe krijg ik het werk allemaal klaar?"* Of: *"Hoe moet ik omgaan met mijn moeilijke collega's op kantoor? Wilt U me helpen om daar iets tot uitdrukking te brengen, wat vanuit uw hart komt?"* Wat is de Heer hierin aangenaam? Wandelen in de Geest betekent op hem afgestemd zijn.

Waar ben jij vol van?

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Here en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Here Jezus Christus. (Efeziërs 5:18-20).

Word vervuld met de Geest. Groeien in geestelijke autoriteit betekent vol zijn van de Heilige Geest en nauwlettend wandelen met Hem. Je kunt nog zo vaak de geestelijke wapenrusting aandoen, maar dat heeft nauwelijks effect als je niet leeft vanuit de verbondenheid met God en de Heilige Geest. Ben je vol van voetbal of klassieke auto's, of van het koninkrijk van God? Ben je nog enthousiast over wie Jezus Christus is? Houd je van het Woord van god, waarin Hij zichzelf openbaart aan ons? Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Van daaruit hebben we iets te geven aan onze omgeving.

Op stevige grond

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten. (Jakobus 4:7) Satan probeert het systeem van God helemaal door elkaar te gooien. Dán krijgt hij greep op mensen. Als je wandelt buiten de bescherming van God, ben je een makkelijke prooi voor het rijk van de duisternis. Als er zonde is, kun de strijd verliezen (*zie 1 Samuël 4*), maar de vijand wordt verslagen als de autoriteit van God aanwezig is. Die autoriteit is aanwezig als je relatie met god zuiver is, als je vol bent van de Heilige Geest, gevoelig voor wat hij aangeeft. Wandel dus in waarheid en laat je dienstbaarheid aan Christus zichtbaar worden. Dat zal ertoe leiden dat je op 'stevige grond' staat en dat je gebeden in de hemel gehoord worden.

Dan moet de duivel gehoorzamen als je zegt:

"Wegwezen in de naam van Jezus, Ik heb niks met je te maken!" Hij móét luisteren, omdat je autoriteit hebt. De Heer wil je laten groeien in die geestelijke autoriteit, tot zegen van velen en tot eer van zijn naam. Verdiep dus je relatie met God en houd het sprankelend door je af te stemmen op Hem!

Bron: Magazine 633 Opwekking Juli/Augustus 2018 (Bart Doornweerd, Jeugd met een opdracht, Ede)