

## INTRO

Ook bij ons, vzw ISKRA, heeft COVID-19 een grote impact gehad. Wij hebben een tijdje stil gelegen met onze administratie omdat het bureau van vzw ISKRA in België is gehuisvest op het privé adres van Mario en Irene te Genk. Zo kon Johan vanwege de quarantaine niet naar het kantoor komen om aan de administratie te werken. Ergens begin juli waren we terug voorzichtig weer opgestart maar de 2de golf van het virus liet niet lang op zich wachten. We proberen nu zo goed als het gaat toch het werk op administratief vlak verder te zetten.

Het werk op humanitair vlak stopt uiteraard niet. We zullen ons ook tijdens deze gezondheids crisis blijven inzetten voor de arme gezinnen, de kinderen van het project "BROOD", het revalidatiecentrum "De Zonnekinderen" en de andere projecten van vzw ISKRA in de stad Kalush en Horodok. Wij maken ons grote zorgen over de gezinnen en de kinderen in Kalush en Horodok want wij zijn niet persoonlijk jullie giften kunnen gaan brengen naar hun in Oekraïne omdat de grenzen afgesloten waren.

Gelukkig hebben we met een groot deel van de gezinnen contact via de sociale media. Langs al deze kanalen hebben we toch gemerkt dat de mensen het erg zwaar hebben in Oekraïne. Door de gezondheids crisis zijn velen hun broodwinning kwijt geraakt, maar ook het noodweer wat ze over hun heen hebben gekregen was bijzonder zwaar te dragen. Begin juli waren er een paar serieuze voorjaarsstormen die veel regen met zich meebrachten. Nu moet je weten dat rondom de stad Kalush 4 rivieren stromen. Door de stormen zijn deze rivieren buiten hun oevers getreden met grote overstromingen tot gevolg. De materiële schade is dan ook groot.

## GEBEDSVERHORING

Na alle ellende die de mensen ginder ondervonden en nog steeds ondervinden, hebben we een gebedsverhoring mogen meemaken. We wisten niet hoe wij jullie donaties ter plaatse moesten krijgen. Plots stonden er in juli Oxana en Bogdan, 2 van onze lokale medewerkers van Kalush, aan de deur bij Mario & Irene in Genk. Ze waren er in geslaagd om tot in België te geraken. Ze zijn 3x aan de grens tegengehouden en teruggestuurd, maar uiteindelijk

was de 4de keer, aan een andere grensovergang, de goede keer. Wij hebben het geld kunnen meegeven waardoor de mensen toch hun huur en dagelijkse onkosten enigszins kunnen betalen. Ook de andere projecten kunnen dus terug vooruit. Zo zie je dat Gods werk mag blijven doorgaan, ook in moeilijke tijden.

Wij zijn jullie als trouwe sponsors dankbaar voor jullie vertrouwen en jullie groot hart voor de armste in de steden Kalush en Horodok.

## REVALIDATIECENTRUM "DE ZONNEKINDEREN"

Voor het revalidatiecentrum "De Zonnekinderen", dat dit jaar 11 jaar bestaat, willen we een mindervalide minibus schenken. Ons oog is gevallen op een Ford Tourneo van 2008 met 105.000 km op zijn teller. De bus heeft 5 zitplaatsen en er kunnen twee rolstoelen in geplaatst worden. Ook is er een rolstoellift in voorzien. Deze minibus hebben we gevonden in Hasselt en kost € 12.800. Daar moeten wij nog eens € 10.000 bijrekenen voor de invoerkosten en inschrijvingstaxen. Voor dit project is er tot nu toe zo'n € 700,00 aan giften reeds binnengekomen alsook een paar toezeggingen van enkele

ISKRA-sympathisanten. Als je ook een sponsor wilt worden van dit project kan je jouw gift overmaken op de rekening van vzw ISKRA met de vermelding van "Mindervalide bus".



## VERTALEN VAN DE BRIEVEN

We waren al lang op zoek naar iemand die de Oekraïense brieven naar het Nederlands kan vertalen. Uiteindelijk heeft God onze gebeden ook hierin verhoord.

Valentina woont in Bilzen en had al lang een verlangen om iets te kunnen betekenen in Gods Koninkrijk.

Zij heeft het werk van Iskra leren kennen door een nieuwsbrief die ze gekregen had in de Evangelische gemeente van Kortesseem. Valentina is zeer enthousiast en heeft al vele sponsors blij gemaakt met hun vertaalde brief van hun gezin uit Oekraïne.

## FC KOLOS KOMT MET TWEE MINIVOETBALPLOEGEN NAAR GENK

Dankzij jullie financiële ondersteuning heeft vzw Iskra vorig jaar een sportzaal mede kunnen laten renoveren van de minivoetbalploeg FC Kolos in Horodok.

FC Kolos is op 28 & 29 december 2020 uitgenodigd met twee minivoetbalploegen door de Genker Jeugdopleiding Voetbal waar zij een zaalvoetbaltornooi zullen spelen.

Indien dit evenement kan plaatsvinden desondanks het Coronavirus, zullen ze met 18 kinderen tussen 11 en 14 jaar naar Genk afzakken.



## KERK BLAHODATH

De keuken en de zondagschoolklassen van deze Christelijke gemeente zullen worden gerenoveerd, zodat de 80 kinderen onderwezen kunnen worden vanuit de Bijbel. In de zomer kijken de kinderen van de zondagschool reikhalzend uit naar het kamp in de bergen (De Karpaten) van 10 dagen. Verder wordt er in de zomer een speelpleinwerking georganiseerd op het plein van de kerk. Zo kunnen ook de schoolvriendjes van de zondagschoolkinderen kennis maken met de gemeente BLAHODATH en met Gods Woord, de Bijbel. Van 10 tot 17 u worden verschillende activiteiten georganiseerd. De oudsten willen ook een groot afdak en een zittribune plaatsen op het kerkplein zodat de kinderen beschermd worden tegen zon en regen.





## GEBEDSPUNTEN

- Bidt voor de gezinnen in deze moeilijke coronatijden.
- Dat we sponsors mogen vinden voor de nieuwe gezinnen en alle andere projecten van vzw ISKRA.
- Voor onze volgende reis naar Oekraïne, hopelijk in het najaar, dat die in alle veiligheid kan plaatsvinden.
- Voor het team in Oekraïne en alle medewerkers in België.
- Voor een goede gezondheid van Mario, Irène en Johan.
- Voor de verdeling van de Oekraïense City Bijbels. Dat de Here God hun harten mogen aanraken. Er komen mensen tot geloof. Bid dat ze mogen blijven volharderen.
- Voor de administratie en voor het sociale media gebeuren kunnen we ook nog altijd hulp gebruiken.

## DANKPUNTEN

- Dankbaar zijn wij voor alle sponsors en willen we de mensen van harte danken die een gift geven of spullen doneren voor het humanitaire werk van vzw ISKRA.
- Dankbaar zijn wij voor jullie ondersteunend gebed waardoor we ons gedragen voelen om dit werk voor de Heer te mogen en te kunnen doen.
- Dankbaar zijn wij voor de mensen in Kalush en Horodok die de Weg, de Waarheid en Het Leven naar de Vader gevonden hebben.
- Dankbaar zijn wij voor de medewerkers van vzw ISKRA in Oekraïne. In moeilijke omstandigheden zijn ze steeds bereid te helpen wanneer wij of hun naaste hen nodig hebben.
- Dankbaar zijn wij voor de vele bijzondere momenten die wij hebben mogen ervaren en meemaken in ons werk voor de Heer in Oekraïne.

## ENKELE BIJZONDERE MOMENTEN

- Zoals reeds hogervermeld gaat de gemeente BLAHODATH een groot afdak plaatsen op het kerkplein zodat ze ook buitenactiviteiten kunnen organiseren. Ook deze financiële investering hebben we reeds kunnen financieren. Hier zien we weer, voor de zoveelste maal, dat God voorziet in onze behoeften. Niks te vroeg, maar zeker ook nooit te laat! Gewoon altijd op Zijn tijd.
- De familie Boiko, Anja & Valeri met hun dochter Maria, zijn een zéér arm gezin. Anja vertelde ons dat ze hun laatste geld bijeen hadden geschaapt om eten te kunnen gaan kopen. Ze hadden juist genoeg geld voor 1 pakje pasta en een potje zure room. Wat zij de volgende dag moesten gaan eten was een groot vraagteken. Anja begon te bidden en vroeg God hun te helpen. Even nadat ze begonnen was te bidden klopten wij onverwachts aan met hun maandelijkse financiële steun in de hand. Zij vertelde ons haar verhaal en dankte God voor Zijn gebedsverhooring. Samen zijn we toen nog met haar een paar extra boodschappen gaan doen zodat er weer wat reserve op de plank stond alsook in de diepvriezer lag. Ook hier kwam God juist op tijd met zijn hulp namelijk op Zijn tijd. De laatste keer dat wij bij hun ontvangen werden zagen we dat hun badkamer nu helemaal aan het vervallen was. Ze hebben toen wat geld uit het project "Renovatie" gekregen zodat Valeri, een zéér benadigde klusser, de badkamer kan gaan renoveren.
- De weduwe Ewhenia met haar 3 kinderen zijn ook opgenomen in het project "Adoptiegezinnen". Ook zij zijn zéér arm. Toen wij er de eerste keer op huisbezoek waren samen met de sociale dienst van de stad Kalush, barstte ze in tranen uit. Zij voelde zich zéér eenzaam. Familie om hulp aan te vragen heeft ze niet. Vzw ISKRA heeft haar toen verteld dat wij haar familie willen zijn aan wie ze hulp kan vragen. Bij ons laatste bezoek vertelde ze dat ze ziek was geweest en niet is kunnen gaan werken op de markt als groenten verkoopster. Hierdoor dreigde ze uit huis te worden gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ook hier kwam Gods hulp op Zijn tijd. Vzw ISKRA heeft de huur betaald alsook nog een kleine som geld gegeven uit het project "Renovatie" om de sloten en de wasbak te laten maken.



• Afgelopen juli waren er in de kerk BLAHODATH 10 dopelingen. Een doopdienst in Kalush is altijd een beetje bijzonderder dan hier in België. Zoals

te zien op de foto wordt de dienst in openlucht gehouden en worden de dopelingen gedoopt in de rivier. (foto: dopen in de rivier)

• Micha en Marina hebben een invalide zoon Matwie die soms heel agressief kan worden en ook hyperactief is. Marina haar moeder springt zéér regelmatig bij om haar te helpen bij de zorg voor Matwie. Zij kan het niet altijd alleen aan om voor hem te zorgen wanneer Micha werken

## GIFTEN FISCAAL AFTREKBAAR

De giften aan vzw ISKRA zijn fiscaal aftrekbaar tot en met 2022. Het minimum bedrag van steun op jaarbasis dient € 40,00 te zijn. De fiscale attesten voor 2020 werden in februari verstuurd aan degenen die vzw ISKRA financieel ondersteund hebben. We zijn enorm dankbaar voor de gebeden, de geschonken hulpgoederen en al onze sponsors van onze verschillende projecten in Oekraïne.

Indien jullie een project van vzw ISKRA in Oekraïne financieel willen ondersteunen kan dit altijd op rekeningnummer BE24235008528938 op naam van vzw ISKRA. Vergeet niet bij de mededeling te vermelden welk project je wilt ondersteunen. Onze hoofdprojecten gezinsadoptie (€30,00 per maand) en project "BROOD" (€15,00 per maand) zijn maandelijkse giften gewenst. Er wordt dan een gezin of een kind aan jullie toegewezen die jullie dan maandelijks steunen. Een vrije gift kan ook natuurlijk. Deze giften worden dan voor het project van het jaar 2020 "Mindervalide bus" of één van onze andere kleinere projecten gebruikt.

## VERENIGING VAN HET JAAR 2019



Wij zijn als vereniging vzw ISKRA, trots dat we door de burgemeester en het stadsbestuur van Kalush tot "Vereniging van het jaar 2019" zijn uitgeroepen.

Naast een trofee en een boeket bloemen hopen we dat deze erkenning vooral mag bijdragen tot het verspreiden van Gods liefde voor de inwoners van deze stad.

is. Wanneer wij afreizen naar de gezinnen in Oekraïne vraagt Marina altijd of wij niet bij hun op bezoek kunnen komen zodat we samen kunnen bidden voor Matwie. Zij ervaart dan telkens weer de kracht van het gebed omdat Matwie erna rustiger is en dan ook van een goede nachtrust kan genieten.

• Dima, een jongen van 14 jaar, is de jongste zoon van Marina en Oleg. Toen Dima zijn moeder zwanger was van hem, kreeg zij borstkanker en stond ze op het punt om de zwangerschap af te breken. Vzw Iskra heeft toen een belofte gemaakt aan Marina om voor haar kind te zorgen wanneer zij het niet zou laten aborteren. Intussen is Marina overleden aan haar ziekte en is Oleg hertrouwd. Echter wil Dima zijn stiefmama niks te maken hebben met hem. De staat heeft Dima toen geplaatst bij zijn oma, de moeder van Marina. Hiervoor krijgt oma een kleine vergoeding bovenop haar pensioen. Telkens als wij in Kalush zijn, vragen wij aan oma of Dima iets nodig heeft van kleding of schoolgerief, want vzw ISKRA wilt zijn belofte waarmaken om zo ook een getuigenis te zijn van Jezus Christus. Ook nemen we regelmatig een extra kleinigheidje mee voor Dima daar hij toch een speciaal plaatsje heeft in ons hart. Van een step en een paar inline skaters wisten wij dat dat op zijn verlanglijstje stond. In de zomer komt hij ook naar de speelpleinwerking van de kerk BLAHODATH. Telkens wanneer wij in het land zijn komt hij op bezoek bij ons.

## CONTACT

Iskra vzw  
Wiekstraat 82, 3600 Genk  
Tel: +32 (0)89 36 38 07  
Rek. nr. 235-0085289-38  
IBAN: BE24 2350 0852 8938  
BIC: GEBABEBB

Jezus zegt: "Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." Mat.25:40