

Leven van de wind



Tijdens een nachtelijk gesprek met de Farizeeër Nicodemus, vergelijkt Jezus de Heilige Geest met de wind: De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:8). Laten we deze tekst stap voor stap doornemen.

Jezus begint met de drie woorden: De wind waait. De wind is dus actief, net zoals de Geest actief wil zijn in ons leven. Door de hele Bijbel heen vinden we die beweging van de Geest. De Bijbel begint al met : de Geest van God zweefde boven het water en eindigt met : de Geest en de bruid zeggen: Kom!' (Openbaring 22:17). Vanaf het begin van de Bijbel tot aan het einde daarvan waait de wind.

De Geest van God is aan het werk. Een prachtige openbaring van de kracht van de Geest is natuurlijk de uitstorting daarvan op de eerste Pinksterdag. Maar er is meer. Jezus zegt tegen Nicodemus: '**De wind waait waarheen hij wil**'. Niet alleen is de wind (de Geest) actief, hij is ook vrij te gaan waarheen hij wil.

Je merkt het

We lezen nog een stukje verder: De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. De wind bewijst dat hij er is. Je hoort zijn geluid en je ervaart zijn kracht. Zo is het ook met de Geest. Als er werkelijk een opwekking uitbreekt in jouw leven of in de kerk, dan gebeurt er iets. Zelfs de ongelovige zal merken dat er iets aan de hand is.

Om die reden was ook Nicodemus naar Jezus gekomen. Nicodemus was geen discipel maar een farizeeër. Hij behoorde tot een groep die nu niet bepaald sympathiseerde met Jezus. Maar hij was wel een eerlijk mens die wilde onderzoeken hoe het zat met al die tekenen die Jezus deed. Gods Geest was aan het werk en Nicodemus reageerde.

Hoe begon het allemaal?

De volgende zin in dit Bijbelvers luidt: Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zelfs aan de natuurlijke wind zit een mysterieus element. Je weet nooit precies waar hij overal al is geweest. Zo is het ook met de beweging van de Geest. Waar is het ontstaan? Hoe begon het allemaal? Begon elke opwekking echt op de plaats die wij aangeven of begon het al veel eerder? Jezus zegt: '**U weet niet waar hij vandaag komt!**'

Net zo min als we weten waar de Geest vandaan komt, kunnen we Hem vasthouden voor onze eigen doeleinden. Je kunt Hem wel de ruimte geven zodat Hij tot zijn doel komt met jou. In diepste zin gebeurde dat ook met Nicodemus.

Na zijn ontmoeting met Jezus kwam hij nooit meer helemaal los van de wind van de Geest. Dat is te merken aan het feit dat hij, samen met Jozef van Arimatea, het gestorven lichaam van Jezus van het kruis haalde. Daarvoor hadden zij speciale toestemming gevraagd aan pilatus. Een daad waar moed voor nodig was (Johannes 19:38,39).

Omverblazen

Als je bidt om de leiding van de Heilige Geest in jouw leven moet je vervolgens wel de moed hebben om te doen wat Hij zegt. Stel je eens voor dat de Geest echt mag werken in onze kerken. We bidden er wel om, maar hoeveel vormen en structuren zou de Geest dan omverblazen? Wij zijn vaak zo verknocht aan onze manier van samenkomen dat de niet-kerkelijke bezoeker zich er absoluut niet thuis kan voelen.

Zou de Geest ons niet eens willen helpen om onze diensten wat begrijpelijker te maken voor buitenstaander? Mag de Geest echt door mijn leven en mijn gemeente blazen? Misschien toch een beetje griezelig? Je kunt niet weten wat er dan gaat gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd dat wij samen Jezus willen verheerlijken. Door te doen wat Hij zegt, zal de Geest zich in dat klimaat van verheerlijking prima thuis voelen. Hij verlangt ernaar om samen met ons Jezus te verheerlijken. De Geest is de enige wind waarvan we echt kunnen LEVEN!

Bron : Opwekking Maart 2018 Blz 19