

nieuwsbrief 3 van Daniël & Uci

mei 2017 , jg.5

[optie : lees in je webbrowser](#)

Shalom <<First Name>>

"New Hope" ... zo noemt de plaats waar wij al enkele jaren samen de Heer dienen. "Nieuwe hoop" voor vele kinderen die anders niet zouden opgroeien bekend met **de liefde van Jezus**. Hoop op een leven waar onderwijs en goede gezondheid wèl erg belangrijk zijn en waarin de liefde van onze hemelse Vader centraal staat.



Het schooljaar loopt op z'n eind. Sommige jongeren hebben de ministry al verlaten omdat zij aan hun laatste jaar middelbaar onderwijs zijn afgestudeerd. De anderen hebben nog enkele dagen te gaan vooraleer zij enkele weken groot verlof hebben. De kids van de lagere school zijn nog tot half juni in de ministry , en ook zij kijken ernaar uit om 3 weken op bezoek te gaan bij hun papa en mama in hun dorp. (Als ze wees zijn verblijven ze bij een ander familielid).

Wij bidden hun een fijne en gezegende tijd toe tezamen met hun familie , en vragen de Heer om met hun te zijn , hun te beschermen en hun veilig en wel te doen terugkeren straks in juli , voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

Paskah , zo noemen we Pasen hier in Indonesië. Een bijzonder waardevolle tijd voor iedere wedergeboren christen in deze wereld , zo ook voor ons als "*discipelen-in-de-bediening*" binnen deze ministry. Onze verantwoordelijkheid om de Bijbelse oorsprong van Pasen , mede het sterven en de opstanding van de Here Jezus , klaar en duidelijk te onderwijzen naar de kinderen toe , vernieuwt weer het diepe ontzag voor onze liefdevolle God Die ons gered heeft door Zijn Zoon te geven als losprijs voor allen Die geroepen zijn.

Onze paasweek werd afgesloten met het **doopfeest** van 13 jongeren die gekozen hadden om op Paasdag 2017 te getuigen van hun Heer en Heiland , Jezus Christus , het Lam van God , ook voor hun geslacht.

<<First Name>>, mogen wij u vragen om *New Hope* te helpen? **Wij hebben uw hulp nodig** om nóg meer doelgericht te kunnen opvoeden, onderwijzen èn uitbreiden.

U heeft de mogelijkheid om

- een kind te sponsoren (30€/maand)
- een **eigen geïnitieerd sponsor-project** te starten
(bvb. wedstrijd , verkoop , benefiet)
- een universitaire opleiding te sponsoren (125€/maand)

*Het universitair verder studeren is uiteraard slechts weinig van onze sponsorkinderen gegund. Het geld dat daar voor nodig is , en dat voor minstens 4 opeenvolgende jaren , maakt de kans op verder studeren zo goed als onbestaande. **Bid** met ons mee dat toch meer jongeren deze droom gerealiseerd kunnen zien worden , omdat hun God voorziet !*

Wij zoeken sponsorgeld voor de aankoop van werkgereedschap !!

- **cementmolen** , elektrisch , 120L , kostprijs: 530 €
- **slijptol** , 23cm schijf , kostprijs: 166 €

Wij willen u graag informeren wat betreft onze shopping-list. Onze tools worden in Maleisië aangekocht omdat daar het kwaliteits-bekende merk Bosch te krijgen is. Intensief gebruik vereist dat wij kwalitatief gereedschap dienen aan te kopen waar garantie op is en waarbij professionele herstelling mogelijk is - indien nodig.

Wij weten dat de Heer op Zijn tijd voorziet , en dat we mogen ontvangen als we vragen.

(Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Jak.4:3-4)

Heeft u vragen over sponsorgeld , aarzel niet

daniel.vanlaeken@world-outreach.com

WhatsApp +6281348076914

Wij bidden voor Gods leiding over uw initiatieven en bidden u Zijn liefdevolle zegen toe.

Onze evangelisatieklas komt nog steeds wekelijks samen om te leren hoe we op een nederige en liefdevolle manier het evangelie kunnen delen met de mensen om ons heen. Hier in Sanggau zijn dat voornamelijk moslims. Onze jongeren hebben een hartsverlangen om iedereen die Jezus nog niet kent als zijn persoonlijke Verlosser en Redder te verblijden met 'het Goede Nieuws'. **Bid** voor ons klasje dat wij in onze bediening God Zijn werk laten doen, en dat wij iedere week opnieuw aan vele mensen in Sanggau mogen vertellen wie Jezus waarlijk is. **Bid** voor bijzondere ontmoetingen met 'anders-gelovigen' die door God voorbereid zijn om '**de waarheid die in Christus is**' aan te nemen. **Bid** onze jongeren Gods bescherming toe , en bid

voor *moed* èn *durf* èn *geestelijke leiding*.

De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens , en wie wijs is , wint harten. (Spr.11:30)

Wij gebruiken nog steeds hetzelfde evangelisatie-verhaal , op basis van '*de goed-test*'. Dit is al vaak gebleken een sterke 'tool' te zijn die de aanknopng van een geestelijk gesprek makkelijker maakt , en na overtuiging van zonde een puur evangelie predikt. Na ons gesprek geven wij een ploifoldertje mee naar huis , zodat men het 'Goede Nieuws' thuis (met de hele familie eventueel) nog eens kan recapitulieren. Nieuw in onze folder is 'het laatste plaatje' dat uitnodigt om een gratis Bijbel te komen afhalen. **Bid** dat wij in de komende maanden/jaren vele Bijbels mogen weggeven als *eerste vrucht* van een levensveranderend evangelisatiegesprek.

vlnr. bovenaan eerst; Daniël, Kusnadito, Perengki, Debi, Roma, Sofia, Seliyah, André, Jennister, Fifi, Gety, Jalimi





ons 'self-made' evangelisatie-foldertje

folders printen , snijden , plooiën

Hij gaat al wenende voort , die de zaadbuidel draagt;
 voorzeker zal hij komen met gejuich , dragende zijn schoven. (Psalm 126:6)

Onze 2 eigen kinderen stellen het heel goed. Wij zijn ontzettend dankbaar dat ze heel gezond zijn , lief zijn voor elkaar en dat zij ons zoveel blijdschap geven. De kroon op ons huwelijk , onze 2 schatten! Uci heeft uiteraard een full-time bezigheid met het zogen van Ribka , en ook is zij nog steeds herstellende van de bevalling. Het gaat al heel goed , maar ze moet toch nog een beetje voorzichtig zijn met bepaalde handelingen, bvb. het optillen van Ethan.

Ribka woog in haar 6e week al meer 5 kg en groeide al meer dan 5 cm! Ook werd zij begin april opgedragen aan de Heer tijdens onze zondagsdienst.

Wij vierden samen onze 3e huwelijksverjaardag op 3 mei. En 13 mei verjaart de mama , dus dan is het *opnieuw* gezellig hier !

Jullie zijn zeker welkom voor een tas koffie en iets lekkers ...

Onze kersverse trainee , Cinda.

Een tijdje geleden gingen wij op excursie naar Living Waters Village met enkele van onze laatstejaars-studenten , met als doel hun te motiveren om eventueel als vrijwilliger in onze ministry te blijven , en het huidige leidersteam te verwoegen. We zijn blij dat één van onze jongens, **Cinda** , door God werd bepaald bij zijn nieuwe bediening.

Bid dat hij in de komende maanden zijn draai vindt in het leidersteam , en dat hij onder onze jongeren zal dienen tot eer en glorie van de Heer.



Door hevige regenval hier in Kalimantan lijdt 'onze thuishaven' onder veel **erosie** , die **defunderingen** van de gebouwen blootlegt. Dus hebben we de afgelopen weken veel tijd gestoken in het aanleggen van een tweede funderingswal op korte afstand van de bestaande funderingen. Vele kubieke meters beton moeten de erosie omleiden zodat de oorspronkelijke funderingen beschermd blijven , en onze gebouwen niet verder wegzakken.

Een cementmolen zou uiteraard deze cementwerken enorm vergemakkelijken (zie rubriek "wij hebben uw hulp nodig")

Nu dat het schooljaar op z'n eind loopt zijn er veel **verfraaiingswerken** aan de gang , zoals het verven van onze twee watertorens alsook de klaslokalen, waar dagelijks bijles gegeven wordt. Ook 'Op het land' wordt er dagelijks veel werk verzet. De jongens hebben samen met Adit een nieuwe visvijver gegraven. Onze groentetuinen staan erg groen en vragen dagelijks de zorg van vele handen. Ook de 4 biggen in hun hok hebben aandacht nodig , en eten maar al te graag de 'tuin-en etensresten' op.

Wij willen graag de **rommelmarkt** die plaatsvindt op **25 juni** onder uw aandacht brengen. De kids van de zondagschool van het Evangeliehuis in Houthalen zijn al een jaar lang aan t sparen voor nieuwe ijzeren stapelbedden voor de New Hope Ministry kids in Borneo. Nu willen zij nog wat meer centjes bij elkaar krijgen door een rommelmarkt te houden zodat ze straks een mooi bedrag kunnen doorstorten ! Iedereen is die dag van harte welkom om te komen kijken , kopen en een drankje en hapje te nuttigen !

Als er mensen zijn die met de grote lente schoonmaak in het verschiet spulletjes tegenkomen die ze niet meer willen , dan kunnen de kids van de zondagschool deze misschien verkopen op hun rommelmarkt. Graag een seintje als je iets hebt dat je weg wilt schenken voor dit goede doel , via hun Facebook-pagina <https://www.facebook.com/events/1136936479751961/>

Met z'n allen daarheen , zondag 25 juni om 15u op de Guldensporenlaan 24b te Houthalen , gezellig en goedkoop ;-)

Op 21 april vierden wij in Indonesië "**hari Kartini**" , de nationale dag van de vrouw. Voor wie geïnteresseerd is in een beetje geschiedenis hieromtrent , klik volgende Wikipedia-link voor het verhaal van deze heldin.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Kartini>

Alhoewel het die dag aan de meisjes is om opgesmukt naar school te gaan , waren toch ook 2 van onze jongens traditioneel gekleed die dag , en Ethan wou dan maar samen op de foto met zijn 'broers'.

(in kostuum; Erdawan en Dolin)



Wij danken voor uw geestelijke steun:

- **bid** voor meer kindsporsors voor New Hope Ministry ; er zijn nog altijd kinderen die geen persoonlijke sponsor hebben !
- **bid** voor alle kinderen die straks enkele weken schoolvakantie hebben
- **bid** voor onze evangelisatieklas : voor hun die het evangelie delen alsook voor hun die het zullen horen + **bid** dat wij vele Bijbels mogen weggeven aan 'kandidaat-bekeerlingen'
- **dank God** voor het beddenproject van de zondagschool van het Evangeliehuis in Houthalen

De naam van God wil ik loven met een lied,

Zijn grootheid met een lofzang prijzen.

De nederigen zien het en verheugen zich,

wie God zoeken, hun hart zal opleven.

Want de HEER hoort de armen,

Zijn gevangen volk verwerpt Hij niet.

Hemel en aarde moeten Hem loven,

de zeeën, met alles wat daarin leeft.

(Psalm 69:31-35)



You can make a difference...

U kan onze bediening steunen via

IBAN : BE15 235 0186258 30

BIC : GEBABEBB

Vermeld uw naam a.u.b.

 **ons World Outreach-profiel**

 **Vlaamse zendelingen**

Copyright © 2017 New Hope Ministry, Alle rechten voorbehouden.

Stuur onze nieuwsbrief naar een vriend(in)

Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt?

U kan uw profiel aanpassen of uzelf uitschrijven

MailChimp