



Dag Gemeenteleden , bedankt voor het openen van onze nieuwsbrief. Dat betekent dat u na precies 5 jaren **nog altijd geïnteresseerd** bent in het dankbare werk dat de Here God hier voor ons heeft voorbereid. Toch een klein beetje speciaal , een beetje zoals een verjaardag , om te bedenken dat het eind september al 5 jaren geleden was dat ik m'n eerste voet op Indonesische bodem zette. Toen dacht ik dat het voor 1 jaar zou zijn , maar de Heer besliste anders. God gaf mij een lieve vrouw en 2 schatjes van kinderen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn. Ik heb nooit iets gedaan waardoor ik dit alles verdiend zou hebben , integendeel ! Het is allemaal onverdiende gunst , Zijn genade !

**Ik zend je uit om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. (Handelingen 26:18)**

En we hadden onze eerste bezoekers uit Vlaanderen !! Applaus voor mijne papa (Marcus) en mijn jongste broer (Ruben). Het was een zegen om hun hier te mogen verwelkomen en hun te laten kennismaken met onze cultuur , zowel binnen als buiten de ministry. Het heeft jaren geduurd voor iemand zich aan '**de grote oversteek**' waagde , maar nu is de kop eraf , en zullen er nog wel velen volgen zeker(?). Enkele dagen eerder hadden we speciaal bezoek van 'tante Yolande' , de oprichtster van deze ministry. Haar man John overleed 5 jaren geleden , en toen verhuisde zij terug naar Australië. Nu kwam ze helemaal in haar eentje overgevlogen om dat 'toen abrupt afgesloten' levenswerk toch even op een goede manier vaarwel te zeggen.

Het was een emotioneel weerzien voor zowel haar alsook voor vele kinderen en staff die haar toen nog gekend hebben. Voldaan en enthousiast nam ze een weekje later afscheid van ons allen! Wij zegenen haar in onze gebeden.



familiebezoekje bij Uci's ouders



bezoek van tante Yolande



aankomst papa & Ruben aan de grens



in the jungle , the mighty jungle .....

Zoals al 4 keer eerder vierden we ook dit jaar de Indonesische Bevrijdingsdag op 17 augustus. Er was ook dit jaar een team uit Duitsland op bezoek voor enkele dagen , en zij hebben hun best gedaan om er weer een competitieve drie-daagse van te maken. Met een soort van 'spel-zonder-grenzen' werden alle kinderen betrokken bij dit culturele hoogtepunt van het jaar. Het is een genot hun allen samen te zien strijden om de meeste punten , en hun te zien genieten van deze gezegende tijd.





Ethan en zijn vriendjes in de modder



wedstrijdje kroepoek happen



---

Gemeenteleden, mogen wij u **opnieuw** vragen te overwegen om *New Hope* te helpen?  
**Wij hebben uw hulp nodig** om ook **onze 30 nieuwe kids** doelgericht te kunnen begeleiden  
en onderwijzen.

**U heeft de mogelijkheid om**

- een kind te sponsoren (**30€**/maand)
- een universitaire opleiding te sponsoren (**125€**/maand)
- een **eigen geïnitieerd sponsor-project** te starten  
(bvb. wedstrijd , verkoop , benefiet)

*Het universitair verder studeren is uiteraard slechts weinig van onze sponsorkinderen gegund. Het geld dat daar voor nodig is , en dat voor minstens 4 opeenvolgende jaren , maakt de kans op verder studeren zo goed als onbestaande. **Bid** met ons mee dat toch meer jongeren deze droom*

*gerealiseerd kunnen zien worden , omdat hun God via u voorziet !*

**Heeft u vragen over sponsorgeld , aarzel niet**

[daniel.vanlaeken@world-outreach.com](mailto:daniel.vanlaeken@world-outreach.com)

WhatsApp +6281348076914

Wij bidden voor *Gods* leiding over uw initiatieven en bidden u *Zijn* liefdevolle zegen toe.

---

**LEADERSHIP MATTERS COURSE**

Momenteel ben ik samen met Wolfgang en Heidi in Nepal aan de voeten van de Himalaya.

World Outreach heeft ons hier naartoe gestuurd om ons nog beter toe te rusten wat betreft ons zendingswerk in Indonesië.

Heel bijzonder om hier te mogen zijn. Een prachtige omgeving , boeiende cultuur , en een cursus leiderschap om **U** tegen te zeggen. <https://www.wetrainleaders.org/lmc/>

Non-stop 12 intensieve en actieve onderwijs-dagen die ons heel erg van nut zullen zijn in onze bediening in Sanggau , alsook in onze relaties met iedere medemens. Ik kijk er al naar uit om in het dagelijkse leven de dingen toe te passen die we hier geleerd hebben.



Hotel Country Villa , Nagarkot , Nepal

**Wij danken voor uw gebeds-steun:**

- **bid** voor meer kindspponsors voor New Hope Ministry ; er zijn nog altijd kinderen - vooral de nieuwe lichten - die geen persoonlijke sponsor hebben ! Contacteer ons a.u.b. voor gedetailleerde info !
- **bid** voor alle nieuwe kinderen die hier zijn komen wonen , dat zij zich hier echt thuis gaan voelen en na verloop van tijd de liefde van de Here Jezus zullen ontmoeten
- **bid voor onze evangelisatieklas die weldra (8/10) terug wekelijks "de straat op gaat"**: bid voor hun die het evangelie delen alsook voor hun die het zullen horen + bid dat wij vele Bijbels mogen weggeven aan 'kandidaat-bekeerlingen'
- **dank God** voor deze bijzondere leiderschaps cursus die ik mocht volgen



*You can make a difference...*

**U kan onze bediening steunen via**

**IBAN : BE15 235 0186258 30**

**BIC : GEBABEBB**

**Vermeld uw naam a.u.b.**

*Copyright © 2017 New Hope Ministry, Alle rechten voorbehouden.*

U ontvangt onze nieuwsbrief geheel vrijblijvend

**Ons adres is:**

New Hope Ministry

Jalan Sutan Syahrir , gang damai 43

Sanggau 78512

Indonesia

[Add us to your address book](#)

[Stuur onze nieuwsbrief](#) naar een vriend(in)

Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt?

U kan [uw profiel aanpassen](#) of [uzelf uitschrijven](#)

MailChimp