

Openbaring en visie



In Spreuken 11:14 lezen wij: Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Eén van de omschrijvingen van het woord 'visie' is: het vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk; zich te concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid, en dit te vertalen naar kort termijnbeleid.

In de NBG-vertaling wordt voor 'visie' het woord openbaring of beleid gebruikt (**Spreuken 29:18 en Spreuken 11:14**). Bij een openbaring toont God zaken aan ons die wij nooit eerder zagen of begrepen. God komt als het ware binnen de grenzen van ons begrip. Hij neemt de bedekking weg. Wij gaan iets zien van wat tot dan toe onzichtbaar en onbegrepen was.

Door zo'n openbaring kan de weg worden vrijgemaakt door visie. Visie wordt in dit geval geboren vanuit openbaring. Iemand krijgt soms visie voor een bepaalde zaak na een langdurige gebedsworsteling. Tijdens zo'n tijd van gebed wil God zich dan openbaren. Dat kan Hij op verschillende manieren doen: Hij kan bijvoorbeeld spreken tot je hart, een gedachte in je leggen, je een droom of visioen geven of een Bijbelwoord voor je tot leven brengen.

Aan de gang gaan

Koning David wilde een tempel bouwen voor God (**1 Kronieken 17**). God openbaarde zich aan David, onder andere door de profeet Nathan, en zei dat Hij voor David een huis zou bouwen. Dat was iets heel anders dan wat David oorspronkelijk in gedachten had. Toch kreeg David door deze openbaring de juiste visie, waarna hij invulling gaf aan hoe God het bedoelde. Dat werd zichtbaar doordat hij alvast begon met het verzamelen van materialen, zodat zijn zoon Salomo een tempel voor God zou kunnen bouwen.

Ook vandaag wil God zich nog op vele manieren aan ons openbaren. Als we echter niet oppakken wat God heeft geopenbaard, dan gebeurt er verder niets. Je kunt iets weten door bijvoorbeeld een openbaring en er vervolgens niets mee doen.

Visie is dus niet alleen een openbaring, maar houdt ook in dat je aan de gang gaat met dat wat God heeft geopenbaard.

Bidden om visie

Het zal intussen duidelijk zijn dat wanneer er geen sprake is van openbaring, er ook nauwelijks sprake zal zijn van visie. Als er echter wel openbaring is - en God wil zijn hele Woord aan ons openbaren - dan moeten we ook leren omgaan met die openbaring.

Een belangrijke openbaring die god ons geeft, staat in **1 Johannes 5:4** Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld! Zijn wij uit God geboren? Dan moet wij de wereld, onze problemen en omstandigheden kunnen overwinnen.

Maar soms ontbreekt de visie om met deze openbaring aan de gang te gaan. Er wordt geen richting aan gegeven. Dan moeten we de moed hebben om te bidden om visie hiervoor.

God heeft in zijn Woord geopenbaard dat de gemeente het lichaam van Christus is. Toch missen wij regelmatig de visie om goed met die openbaring om te gaan. Immers, als de gemeente een lichaam is, moeten alle leden in dat lichaam gaan functioneren (**1 Korintiërs 12**). Dus niet alleen de voorganger, een paar oudsten of een paar gemeenteleden.

Mensen met visie tonen dat god zich niet tevergeefs aan hen heeft geopenbaard. Zij komen in beweging en tonen dat zij een ontmoeting hadden met de levende God. God heeft een doel met elk leven. Mensen met visie zullen dat doel zeker bereiken, want over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar (**Jesaja 60:2b**).

Bron : Opwekking Juli/Augustus 2018 Blz 17